

M

Ett depotfynd från vikingatiden
i Slavo socken.

På torparen Heikki Slanko någon dag år 1909 gräfvde ut en stor furustubbe i Keisari eller Keisala hemmans (nr 1¹) skog på Sapsalampi bys område i Slavo socken. Hittade han i sanden strax under mossan några bronsspännen (3 hästskoformiga spännen och en rund spännbuckla), en yxa och 2 små spjutspetsar från vikingatiden (H. M. 6181: 1-7). Föremålen sändes genom föreståndaren för Satakuntamuseum, läraren M. Kauppinens bemedling till Nationalmuseet och inlöstes den 21/10 1912 för 50 Fmk.

I juni 1913 besökte jag fyndstället och verkstälde där gräfningar. Stället ligger i djupa skogen ungefär 700 m l om Keisari hemmans (nr 1²) åbyggnader på Keisari eller Keisala hemmans (nr 1¹) sida om rån mellan detta hemmen och Keisari nr 1². Afståndet till rån utgör endast 2 m samt till en skogsstig, som leder till Keisari 1², 12,5 m i sydlig riktning (jfr fotografien samt kortona 1 och 2). Här fanns i den sandiga jorden en grund grop af ungefär 2 m diameter. Jag lät fördjupa groppen samt utvidga dess kanter åt alla håll. Den uppgräfvda sanden sällades. Därvid hittades i den af Slanko omrödda sanden ytterligare en rund spännbuckla från vikingatiden (H. M. 6371) samt en skruv från något lenoltmätarinstrument, hvilken sannolikt har tappats vid uppgöendet af rån mellan de båda hemmanen. Under mossan låg ett tunt lager brun sand, därunder ungefär 12 cm grå sand samt under detta

lager rödbrun sand. (Prof af de tre sandlagren
ha medförts till museets samlingar (6371: 2-4).
Hvarken brända eller obrända ben kunde hittas.
Enligt Alanku, som deltog i gräfningsarna, ha-
de de af honom funna föremålen legat på
ett ställe nära hvarandra strax under massan,
med undantag för den ena spjutspetsen, som
hittades cirka $\frac{1}{2}$ m djupt vid roten af en
stubbe. Af allt att döma ha vi här icke att
göra med en graf utan med ett depotfynd.
Föremålen ha sannolikt gömts eller blifvit ned-
lagda som offer på detta ställe. En boplats
har knappast kunnat finnas på denna del
af den otändliga skogen med mager sandjord
och vidsträckt kärrmarker.

Alfred Hachman.

Avskrift

Ett depotfynd från vikingatiden i Alavo socken.

Då torparen Heikki Alanko någon dag år 1909 gräfvde ut en stor furustubbe i Keisari eller Keisala hemmans (nr 1¹) skog på Sapsalampi bys område i Alavo socken, hittade han i sandeⁿ strax under mossan några bronsspännen (3 hästskoformiga spännen och en rund spännbuckla), en yxa och 2 små spjutspetsar från vikingatiden (H.M. 6181:1-7). Föremålen sändes genom föreståndaren för Satakuntamuseum, läraren M. Kauppinens bemedling till Nationalmuseet och inlöstes den 21/10 1912 för 50 Fmk.

I juni 1913 besökte jag fyndstället och verkställde där gräfningar. Stället ligger i djupa skogen ungefär 700 m O om Keisari hemmans nr 1² åbyggnader på Keisari eller Keisala hemmans nr 1¹ sida om rån mellan detta hemman och Keisari nr 1². Afståndet till rån utgör endast 2 m samt till en skogsstig, som leder till Keisari 1², 12,5 m i sydlig riktning (jfr fotografien samt kartorna 1 och 2). Här fanns i den sandiga jorden en grund grop af ungefär 2 m diameter. Jag lät fördjupa gropen samt utvidga dess kanter åt alla håll. Den uppgräfvda sanden sållades. Därvid hittades i den af Alanko omrörda sanden ytterligare en rund spännbuckla från vikingatiden (H.M. 6371) samt en skruf från något landtmäteri-instrument, hvilken sannolikt har tappats vid uppgåendet af rån mellan de båda hemmanen. Under mossan låg ett tunnt lager brun sand, därunder ungefär 12 cm grå sand samt under detta lager rödbrun sand. (Prof af de tre sandlagren ha medförts till museets samlingar (6371:2-4). Hvarken brända eller obrända ben kunde hittas. Enligt Alanko, som deltog i gräfningarna, hade de af honom funna föremålen legat på ett ställe nära hvarandra strax under mossan, med undantag för den ena spjut-

spetsen, som hittades cirka $\frac{1}{2}$ m djupt vid roten af furustubben. Af allt att döma ha vi här icke att göra med en graf utan med ett depotfynd. Föremålen ha sannolikt gömts eller blifvit nedlagda som offer på detta ställe. En boplats har knappast kunnat finnas i denna del af den oländiga skogen med mager sandjord och vidsträckta kärrmarker.

Alfred Hackman.

1.

Kartta
Keisarin perintötilan N:o 1
kaikista tiluksista
Alavuden pitäjän Sapsalammen kylässä
Kuortaneen kihlakunta
Vaasan lääniä

1706 Akseli Ludenius

Waramaamitteri
Ote kirjasta keisarin tilan N:o 1
kaikista tiluksista.



0 50 100 200 300 400 500 600 700
1:8000.

Rautakautinen löytöpaikka

Alavuuden pitäjän

Sapsalammen kylän Keisalan talon (n^o 1^o)

metsässä. H.M. 6181; 6371.

A. Hackman 1913.



Alavo socken.
H. M. 6181; 6371.



Fyndstället för depotfyndet från vikingatiden
H. M. 6181; 6371 i Keisala hemmans (1:1) skog
invid vägen mot Keisari hemman (1:2), Sapsalampi
by. Unglingen står på fyndstället.

A. Hackman 1913.