

Jugå socken. (Degerby Kapell)

1. Undersökning af ett stenröse i
Masarskojen $\frac{1}{2}$ km norr om Snappa by i

Degerby Kapell och Jugå socken den 14/6 1894.

Stenröset ligger på ett brant berg ett kort
stycke väster om byvägen, där den för förbi torpa-
ren Bergströmstorp. Det synes ej vara omnämndt i

J. E. Wefvars förteckning af fornlämningar i Ra-
selongs västra härad i F. Fornminnesför:s Tidskrift. IV.

Röset är byggt på en ojämn klippafsets, hvil-
ken ungefär till hälften af sin diameter är fä-
rad af en djup skrefva. Rösets midt är uppförd öfver
ändan af denna skrefva, medan dess kanter hvila
på skrefvans rand. Därigenom, att skrefvan helt och
hållet är fylld med stenar, har röset fått en utgrening,
och påminner - likvisst endast genom sina konturer -
om en skandinavisk gänggrift. Rösets dimensioner
äro: diametern i N. och S. 6 m, i V. och Ö. 7 m;
utgreningens längd 5 m, rösets höjd 1,2 m.

Ungefär i rösets midt står en större sten, ett slyp
"silmäkivi", som höjer sig öfver alla de öfriga
och hvilar på två hvarf mindre stenar nära ändan
af skrefvan. De öfriga stenarna voro för det mesta
af häst- eller männishufvuds storlek, såväl
kantiga som afrundade. Röset undersöktes den 14 juni
1894 af mig och studeranden B. Jung. Sedan stenarna
blifvit bortplockade, påträffades i skrefvan ett
tyckt lager af kolblandad mull, på skrefvans
rand ett tunnare sådant. Detta lager innehöll
kol och lerkärlobitar, bland de sistnämnda några kär-
lobitar med på randen intrykta grepar. Brända ben hittades
-märkvärdigt nog - icke. En fotografi togs från en
ståndpunkt öster om röset, hvarjämte stud. B. Jung
utförde en planritning och en skärning af röset.

¹ Röset återställdes efter undersökningen i sitt förra
skick.

2. Vid ett stenröse på ett bäng sydväst om Gummarbacka by och nordost om Magasinsbörget (Degerby Kapell och Tuga's in) förekommer en liknande utgrening - äfven här en utjämnad bängskrefva - som vid det ofvan beskrifna stenröset i Masarskogen.

3. Af en hemmansägare i Gummarbacka by köptes en hammar^{med skaftdel} af en gräspräcklig stenart funnen på Tinkers åker, Gummarbacka by, Degerby Kapell och Tuga socken.

4. Bland friherre Edvard Hisingers samlingar på Fagervik finnes en skaftcelt af brons från en tidig period af bronsåldern, som är hittad i slutet af 1880-talet i Melkulla gård i Tuga socken. Denna skaftcelt har hittills icke blifvit publicerad. Saknar ornament. Längd 16,3 cm, den skadade äggens bredd 3,6 cm (ursprungligen större), bredden i midten, där skaftdelen slutar, 2,5 cm. Jfr. B. Jung's ritning.

Helsingfors i oktober 1894.
Alfred Hackman.

Jäg.

M

Ingå socken (Degerby kapell).

1. Undersökning af ett stenröse i Masarskogen $\frac{1}{2}$ km norr om Knappa by i Degerby kapell och Ingå socken den 14/6 1894.

Stenröset ligger på ett brant bärg ett kort stycke väster om byvägen, där den för förbi torparen Bergströms torp. Det synes ej vara omnämndt i J. E. Wefvars förteckning af fornlämningar i Raseborgs västra härad i F. Fornminnesför:s Tidskrift IV. Röset är byggt på en ojämn klippafsats, hvilken ungefär till Rösets midt är uppförd öfver ändan af denna skrefva, hälften af sin diameter är fårad af en djup skrefva, medan dess kanter hvila på skrefvans rand. Därigenom, att skrefvan helt och hållet är fylld med stenar, har röset fått en utgrening, och påminner - likvisst endast genom sina konturer - om en skandinavisk gånggrift. Rösets dimensioner äro: diametern i N. och S. 6 m, i V. och Ö. 7 m; utgreningens längd 5 m, rösets höjd 1,2 m. Ungefär i rösets midt står en större sten, ett slags "silmäkivi", som höjer sig öfver alla de öfriga och hvilar på två hvarf mindre stenar nära ändan af skrefvan. De öfriga stenarna voro för det mesta af häst- eller människohufvuds storlek, såväl kantiga som afrundade. Röset undersöktes den 14 juni 1894 af mig och studeranden B. Jung. Sedan stenarna blifvit bortplockade, påträffades i skrefvan ett tjockt lager af kolblandad mull, på skrefvans rand ett tunnare sådant. Detta lager innehöll kol och lerkärlsbitar, bland de sistnämnda några randbitar med på randen intryckta gropar. Brända ben hittades - märkvärdigt nog - icke. Röset återställdes efter undersökningen i sitt förra skick, En fotografi togs från en ståndpunkt öster om röset,

hvarjämte stud. B. Jung utförde en planritning och en skärning af röset.

2. Vid ett stenröse på ett bärg sydväst om Gummarbacka by och nordost om Magasinsbärg (Degerby kapell och Ingå s:n) förekommer en liknande utgrening - äfven här en utjämnad bärgskrefva - som vid det ofvanbeskrifna stenröset i Masarskogen.

3. Af en hemmansägare i Gummarbacka by köptes en hammaryxa med skafthål af en gråspräcklig stenart funnen på Vinkers åker, Gummarbacka by, Degerby kapell och Ingå socken.

4. Bland friherre Edvard Hisingers samlingar på Fagervik finnes en skafteelt af brons från en tidig period af bronsåldern, som är hittad i slutet af 1880-talet å Kalkulla gård i Ingå socken. Denna skafteelt har hittills icke blifvit publicerad. Saknar ornament. Längd 16,3 cm, den skadade äggens bredd 3,6 cm (ursprungligen större), bredden i midten, där skaftdelen slutar, 2,5 cm. Jfr. B. Jungs ritning.

Helsingfors i oktober 1894.

Alfred Hackman.

Masanskogom.

Height = 1,20 mm.
Diameter 6 - 7 mm.



Skala 1:100.

Skärning af stenhamlet
i Masarskogen, Degerby kapell, ¹⁸inga

Skala 1:100.



N^o 1454/1895. A. K.



Ingo sin, Degerby Kapell, Knappa by

Stenröse på ett bärg i Masarekogen.

Undersökt 14/6 1894 af maj. A. Hæckman.