

Lillkyro.

17/8 1893. Besökte Lillkyro kyrka. I f. d. socknestugans förstuga fannos en S. församling, flera katolska helgonbilder och 3 st. gamla tryckta tablåer. Prosten Nyberg lovade anbringa en hylla i f. d. socknestugan för helgonbilderna och 3 st. runda stenar, hvilka varit bröd. Han hade låtit arkitekten Lonck haka de båda grafstenarna i grafkapellets kvalvägg, emedan han befarade att ungdomen skulle skadat dem i kyrkan före gudstjänstens början.

Fyndstället är Kotsalo torp i Sarviala by, 1/2 km S om kyrkan, är strax 0, om torpets mangård och h. o. h. upptagit till åker, hvare spridda brända ben, efter djur såsom torparen Jaakko Kotsalo trodde, och kol uppsamlades. Torparen hade funnit där äfven en utsträckt hals eller armring, som vägde 15 lod och inköptes för 45 mark till Helsingfors. Svärdottern hade där upplöjt spjutspetsar och äfven (Säl.) ^{den} "Wiltzman" fått en del af fynden från denna åker.

Kaaristonmäki är 1/2 km längre åt S. Där på ett torp under Kantamäki bor sedan Gottlundstid (1856) gubben Jaakko Jaakonpoika Metelä, som hade påstat vid sin häpp en spjutspets med tvärparår. Den inlöstes för 1 mark. Fyndstället är beläget några tiotal steg längre fram i en tågkrökning (kujantaitteessa), på vardera sidan om denna och ett tillstötande berg. I lågdiket på norra sidan är marken blan-

dad med kol, aska och brända ben, äfven en liten järnbit; från andra sidan af tåget fanns en kniprot. Wiltkman har af gubben fått flera hithörande fynd. Endast grunden under tåget eller vägen är ännu undersökt.

J. P. A.